

Ik kreeg nog een paar oudere schoolkrantjes in mijn bezit van mevr. Schurer en deze keer komen de verhaaltjes uit februari 1961 van Hermanna, Jeltje , mijzelf en Ate.

Oudejaar door Hermanna Boverhof - 2^e klas.

Mijn moeder heeft oliebolle gebakt en mijn vader heeft ook mee geholpen en ik ook en Grietje was toen ziek en Renze ook en toen later werd ik ook ziek en wij hebben ook oliebolle gekocht van de muzik en mijn moeder moest ook helpen en mijn vader moest ook helpen bakken. En toen mijn moeder thuis kwam toen kregen we drechtst een oliebol. En Grietje mocht er een half uur af. En Renze mocht er ook af en toen kregen we oliebolle.

Poes door Jeltje Bos - 3^e klas.

Wij hebben een poes. Die poes heet Miekie. Poes mag elke middag de pan uitslikken. De poes ligt in een mandje 's avonds als het nacht is. Als mijn vader van bed gaat doet Miekie haar oogjes open. Als mijn vader naar de CAV gaat slaapt Mieke weer. Als ik er af kom, komt Miekie uit haar mandje. Dan ga ik eten en dan geeft mijn moeder Miekie ook eten in haar katebakje. Miekie morst ook wel als ze eet.

Wat ik later graag wil worden - Jan Oosterhof - 4^e klas.

Ik wil later winkelman worden. Dan ga ik in een grote stad wonen met een mooie winkel en met een heleboel knechten. Weet je wel waar ik wil wonen? In Heerenveen. Daar staan ook hele mooie winkels. Daar ga ik de huizen rond met cacao, hagelslag, levertraan, boter enz. Dat kost ook een heleboel geld om een winkel te kopen. Ik wil de Enkabe winkelier worden Dan koop ik een auto en een televisie. Dan ga ik naar de dorpen te verkopen. Ik ga niet aan een drukke straat wonen, want daar komen wel ongelukken van als je achteruit rijdt uit de garage. En dan kun je niet zo gauw remmen. En dan ga ik ook op de markt staan. Dan krijg ik weer wat centen. Want op de markt komen een heleboel mensen. Ook oude mensen.

Wat ik later graag wil worden - Ate Mulder - 4^e klas.

Ik wil later graag boer worden. Omdat mijn vader ook boer is. En ik ken de namen ook heel goed. En dan kan ik vee kopen, koeien, paarden en varkens. Omdat ik nu schapen en een geit Sneeuwbal heb. Maar ik moet ook daar voor leren. Dan moet ik leren Engels, meetkunde, aardrijkskunde, veeteelt, geschiedenis, timmeren enz. En ik kan ook al een beetje melken. En straks moet ik Sneeuwbal melken. Als het lammen moet dan moet dat Sneeuwwitje heten. Maar ik wil niet boerenknecht worden Ik wil wel een boerenknecht hebben. Dan hoef ik niet alles alleen te doen. Ik koop dan 14 koeien en een stier.

++++ Een weldoener dat is een man als zijn vrouw zegt dat hij thuis moet blijven, niet naar zijn vrouw luistert en het wel doet.

{ [HYPERLINK "mailto:Oosterhofjan@ziggo.nl"](mailto:Oosterhofjan@ziggo.nl) }