

De 300-ste keer!! Op 23 maart 1998, dus ruim 16 jaar geleden begon ik aan "Uit de oude doos". Hoe veel stukjes ik zou schrijven, ik had toen geen idee. Handgeschreven werd de copy ingeleverd en fietste ik trouw richting Buterheideveld om deze bij Petra in de bus te doen. De computer kwam in huis en ik werkte het thuis verder uit. Nog weer later werden de stukjes per mail gestuurd. Inmiddels staat "uut de oolde deuze" ook op de website van de Historische Vereniging.

De eerste verhaaltjes gingen over de tram, toen deze nog reed door Makkinga. De tram had voor mij dan ook een speciale betekenis, want ik was op Buterheideveld geboren vlakbij de wisselplaats. Het ene gedeelte, de diesel ging dan richting Donkerbroek langs de Balkweg en de sik of de striekiezer in de volksmond ging richting Oosterwolde. In de namiddag kwamen ze daar op Hoek Makkinga weer bijelkaar en vertrok het gevaarte weer naar Steenwijk. Op 30 september 1962, ik ging nog naar de lagere school, was de laatste rit.

De eerste reacties volgden al redelijk snel en ik kreeg van mevr. Nienhuis een dienstregeling uit 1942. Van het tramfeest in 1914 bij de opening van de lijn waren ook foto's gemaakt en die liggen nu in het archief van HVM. Ze waren afkomstig van de heer Catr. Haanstra. Maar ik kreeg ook nog foto's via Joukje Bloemsma. Zij had foto's gemaakt bij de laatste rit met kinderen van Buterheideveld bij de tram. Zij werkte toen bij Frans Gorter. Zo had ik al 5 afleveringen gemaakt.

Aflevering 6 ging over de markten van vroeger. De maandelijkse vlooiënmarkt gaf hiervoor de inspiratie. Daarvoor had je de jaarmarkten die stopte in 1962. De tweede maandag in november was er dan markt in de nabijheid van Hotel Schurer met disjes en vee. De koeien stonden dan aan de buis op "De Hoeke". Keimpe Kaontien was een begrip evenals Hendrik ABC. Een berichtje van 10 nov. 1919: De markt is erg koud met veel sneeuwval. Bij Schurer en Dokter stonden rijen koeien. De schapenhandelaren kwamen uit Smilde, die Drentse schapen met zwarte snoeten verhandelden. De MOP hield nog een aantal jaren een wijnfeest rond half november en ook HVM besteed er nu nog aandacht aan, maar er is tegenwoordig niet veel belangstelling meer voor. Zo schreef ik over het rechthuis in de Middelburen, maar deze stond toch echt in het centrum van het dorp. Hier vonden de rechtzittingen plaats. We zitten dan ook in 1660. Makkinga heeft een tijdlang de zetel van bestuur en rechtspraak gehad, zegmaar was de hoofdplaats van de gemeente (Maire). Het gemeentehuis was van 2 okt 1856 tot 1886 in Makkinga gevestigd en ging toen na een "stemmenstrijd" naar Oosterwolde. De wegverbinding van Makkinga via Drie Tolhekken werd in 1855 aangelegd.

Aflevering 12 ging weer over de tram. Over de laatste rit met een bord op de loc.: De laatste tram uit Appelscha, wij zien hem met weemoed na. Aardappelhandel Zwart en Euverman die de aardappels met de tram afleverden waren niet zo blij met het opheffen van de rit. Dit is al weer 52 jaar geleden. Waar blijft de tijd.

{ [HYPERLINK "mailto:Oosterhofjan@ziggo.nl"](mailto:Oosterhofjan@ziggo.nl) }