

In september had ik bezoek van Cees Meestringa uit Oldeberkoop. Cees was geboren op 20 februari 1940, maar z'n vader Anne was niet thuis toen Cees het levenslicht zag. Hij was gelegerd in de Kromhoutkazerne te Utrecht, maar hoe kreeg je dan bericht als er een zoon geboren was? Er werd een telegram gestuurd vanaf het postkantoor in Makkinga en dit telegram had Cees bij zich toen hij bij mij op bezoek kwam.

De familie Anne Meestringa woonde op Lyclamaweg 12. Anne en zijn vrouw Femke waren daar in 1938 komen wonen. Van oorsprong kwam Meestringa van Hemrik. Cees was dus in 1940 geboren en z'n moeder Femke stuurde een telegram naar Utrecht met de tekst: Geboren zoon, alles wel. Femke. Via "Holland Radio" was dit telegram verzonden.

"Voordat mijn ouders aan de Lyclamaweg kwamen wonen, was het postkantoor er gevestigd. Dat is verplaatst naar de Bercoperweg" aldus Cees. "De naaste burens op nummer 16 waren Wiebe en Elske Jongbloed. Tussen ons huis en Jongbloed lag een stuk tuin, die wij deelden met hun. Maar het was van Heijer, die een eindje verderop woonde. Toen ik van school kwam werd ik bakkerknecht bij Tiemen Dokter, maar ik mocht ook wel bakken. Een café en bakkerij gingen niet altijd samen. Tiemen was 's avonds nog wel laat bij de streek omdat hij bij zijn klanten altijd hele gesprekken voerde. Hij was dan nog met de fiets achter de Prikkedam aan het venten, terwijl er al klanten naar bed waren. Legendarisch was Tiemen z'n sigaret die hij keer op keer weer van een vloeitje aan het mondstuk voorzag en weer probeerde aan te steken. Tiemen had ook een broer die bakker was in Wapserveen, aldus Cees.

Na de periode in Makkinga werd Cees broodventer bij de Centrale Bakkerij in Jubbega totdat hij op 57 jarige leeftijd in de VUT kon. Nu geniet hij van z'n pensioen, al mist hij z'n vrouw Roely die vorig jaar overleden was. Roely kwam ook van Makkinga en was een dochter van Albert Zantinge die bij de Balkweg woonde.

Nog even over de bakkerij/café op de hoek van de Lyclamaweg/Oosterhuisweg en waar met grote letters op de zijkant nog altijd "Bakkerij" op staat. Al in 1865 begon Tiemen Hellinga, oorspronkelijk uit Grouw daar te broodbakken. Maar hij was ook winkelier en tapper van beroep. Zoon Pier Hellinga nam de zaak over, gevolgd door Fedde Dokter en als laatste bakker Tiemen Dokter. Toen Tiemen bakker was had ons dorp wel 5 bakkerijen op 1000 inwoners. We zijn dan in 1950. Na de oorlog is wel een poging ondernomen om hier ook een centrale bakkerij te beginnen, maar 5 bakkers, ook 5 bazen en het kwam niet van de grond. Makkingasters waren bekend als "koekevreterers"