

In "uut de oolde deuze" nummer 332 (7 maart) stond een advertentie van sparrenverkoop aan de Veenebuursterweg. Arie den Blanken vroeg waar deze naam vandaan kwam. Het was een advertentie uit 1916 en toen waren er nog geen straatnamen, die kwamen rond 1950. Het buurtschap Veneburen was volgens de oude kaarten gelegen waar nu Yntze Hofstee woont op de driehoek van de Veneburen en Peperstraat naar Elsloo. Op 21 maart 1887 besloot de gemeenteraad een zandweg te maken vanaf de kruising bij de Middelburen naar Veneburen. In de volksmond werd dit de Venebuursterweg, de weg naar de Veneburen. In een oude akte uit 1881 wordt vanaf Oosterhuis de weg naar Lageduurswoude Veenebuisterdijk genoemd. Op de kaart van Eekhof staat een verbinding ingetekend van Oosterhuis naar Veneburen (Nu Tondeur)

Toeval? In de jaren dertig van de vorige eeuw vertelde men dat de structuur van de bodem invloed zou hebben op het gedrag van bliksem. Een zo op het oog nogal opmerkelijke opeenvolging van bliksemtreffers een aantal jaren achtereen lag hieraan ten grondslag. De boerderijbranden in Makkinga als gevolg van het hemelvuur in die tijd waren een belangrijk gespreksonderwerp. Het deed vrij veel landbouwers besluiten op hun plaats een bliksemafleider te laten aanbrengen. De volksmond wist wel hoe het kwaad geschied was: er zit ijzeroer in de grond dat bliksem aantrekt! De KNMI-er W. Bleeker plaatste het Makkingaster vuurwerk in een vakblad onder het kopje "Toeval". "Wacht maar tot we een paar jaar verder zijn, dan zal het wel over zijn!" De "sceptici" kregen gelijk. (Woudklank)

Hepkema 15 februari 1916: Wei- en Hooiland. Mevr. N. Faber-Houwink biedt te koop aan tussen kunstweg en Tjongerkanaal, onmiddellijk bij de tram en boterfabriek en geschikt voor het stichten eener boerderij.

Hepkema 11 april 1916: Te koop: Merriepaard bij J. Legendal Veneburen.

Hepkema 5 mei 1916: Te koop een beste vrachtwagen met rit welke een goed bestaan oplevert bij Hans Bos, vrachtrijder. Te koop: 25 hectoliter beste eetaard-appelen Roode Star bij J.K. Oosterhof.

Twee fietsers zonder licht werden den 11den mei 's avonds om half 11 door veldwachter Kamminga aangehouden, doch één van 't tweetal Roel B. van Oosterwolde, die Schiedam wat rijkelijk had aangesproken, liet zich dit niet welgevallen. Integendeel, hij greep den veldwachter aan, wierp hem tegen den grond, greep hem bij de keel vast en dreigde: Ik zal je smoren en aan riemen snijden. Gelukkig voor beide partijen, bleef 't bij woorden. (Hepkema)

Hepkema 12 mei 1916: P. Hellinga vraagt per 12 mei een flinke Bakkersknecht.